



Inhoud

- Van de voorzitter
- Erediensten en Stille Week
- Collecten
- Predikant
- Open Kerk
- Omzien naar elkaar
- Jaarverslag 2019
- Tenslotte
- Contactgegevens

Van de voorzitter

Nadat wij vorige week gestart zijn met onze Nieuwsbrief ontvang u hierbij het tweede exemplaar. Om u weer bij te praten over actuele zaken in onze gemeente.

In eerste instantie hebben wij gemerkt dat de Nieuwsbrief door velen op prijs wordt gesteld. Het gemis van het persoonlijke contact met de andere gemeenteleden valt velen zwaar. Elk andere vorm van verbondenheid krijgt dan een sterker accent. Ook als is deze Nieuwsbrief voor een belangrijk deel éénrichting verkeer, het voorziet kennelijk in een behoefte, want van verschillende kanten is hier positief op gereageerd. Reden om hiermee door te gaan.

Mocht u iets willen delen via de nieuwsbrief of een vraag hebben: neem dan alstublieft contact op. Samen komen we verder.

Erediensten en Stille Week

Erediensten zullen wij helaas voorlopig niet met elkaar kunnen houden. De maatregelen, die onlangs bekend zijn gemaakt, maken dat onmogelijk tot tenminste 3 mei a.s. Maar waarmee niet is gezegd dat deze datum niet nog weer opgeschoven wordt. Er wordt inmiddels alles aan gedaan om een vorm van gezamenlijk vieren te realiseren, die in de kerk zal worden opgenomen, met het minimum aantal benodigde mensen, en direct uitgezonden.

Vanaf zondag 5 april a.s. beginnen wij met (geluids)uitzendingen van alle erediensten en Stille Week vespers vanuit onze kerk. U kunt verbinding leggen via onze website (<https://www.elg-edede.nl>) en wij verwachten dat over een paar weken met een beeld- en geluidsverbinding te kunnen doen.

Daarnaast attenderen wij u nogmaals op andere digitale mogelijkheden die beschikbaar zijn (b.v. via YouTube vanuit Luthers Amsterdam, Woerden en Rotterdam; kerkomroep.nl en de wekelijkse uitzending vanuit de PKN-kapel die op TV wordt uitgezonden: zondagmorgen 09.20u NPO2).

Collecten

Eén van de dingen, die met uitgezonden diensten niet werken zoals normaal, is de collecten. Het is begrijpelijk dat de opbrengsten hiervan nu node gemist worden. Als alternatief kunt u ook nu digitaal uw giften geven.

Wij gaan gebruik maken van een zgn. QR-code, die afgebeeld wordt onder de “livestream” van de eredienst die op dat moment te beluisteren is. Deze code kunt u scannen om zodoende een bijdrage voor de collecte te geven. De opbrengst van deze collecte wordt gelijkelijk verdeeld tussen kerk en diaconie. Vanaf zondag 4 april a.s. kunt u digitaal uw giften doen.

Predikant

Onze predikant, Lieke van Zanden, pakt zoveel als haar mogelijk is haar werkzaamheden weer op, maar is nog niet volledig inzetbaar. Zij is wel betrokken bij het overleg van de kerkenraad. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderling-pastoraat, Caroline Bockweg (zie onderaan).

Open kerk

Vanaf vrijdag 27 maart a.s. is de (zij)deur van onze kerk van maandag tot en met zaterdag van 16.00 - 17.00 uur geopend. U kunt dan binnenkomen, even stil zijn, bidden, een kaars aansteken en zo toch gezamenlijk onze gebeden voor God brengen. Uiteraard moet u ook dan de voorgeschreven zorgvuldigheid in acht nemen; gezondheid en zorgzaamheid staan voorop!

Omzien naar elkaar

Nu belangrijker dan ooit. U kunt b.v. alleenstaanden en ouderen benaderen of zij prijs stellen op (dagelijks) contact met een ander gemeentelid; hulp nodig hebben etc. Bij behoefte aan hulp, voor het delen van zorgen en het maken van een praatje, kunt u ook contact opnemen met de ouderling pastoraat. Zij zal ook het hulpaanbod “in ontvangst nemen” en mensen met elkaar in verbinding brengen. Velen van ons willen en kunnen iets doen voor een ander.

Jaarverslag 2019

Intussen wordt er (tussen de bedrijven door) ook nog gewerkt aan ons jaarverslag 2019. Het heeft nu misschien niet de eerste aandacht, maar toch, het is goed zaken door te laten gaan, die wel gedaan kunnen en eigenlijk ook wel moeten. Wanneer wij het kunnen publiceren kunnen wij u, om begrijpelijke redenen, nog niet zeggen. Wat in het vat zit verzuurt niet.

Tenslotte

Er zijn vast nog meer dingen te noemen. Gelukkig gaat een aantal dingen ook “vanzelf” door in onze gemeente en wordt daarover overlegd op de gebruikelijke manier. Bijv. door kinderkerkleiding, werkgroep Hongarije, schoonmakers, tuinkabouters en wat niet al.

Wij zijn ons ervan bewust dat wat wij nu schrijven en u het leest alweer ingehaald kan zijn door ander nieuws. Daarmee moeten we ook “leren leven”

Wij wensen u van harte veel kracht en wijsheid toe en hopen ook op deze manier met elkaar verbonden te blijven, als gemeente van Christus:

...tot wij weer elkaar ontmoeten;
in Zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn!

Contactgegevens

- Pastoraat: Caroline Bockweg: bockweg_scheffers@hetnet.nl of 0318-612413
- Scriba: Daan van Doorne, scriba@elg-edde.nl of 06-25005918
- zie ook Mededelingen
-